

Assistant Special Agent in Charge [ASAC] (FBI) Daniel Harridson



Kort beskrivelse:

38 år. 182cm. 83 kg. mandlig kaukasier, mørkblondt hår, fuldskæg, blågrønne øjne. Store diplomatiske/organisatoriske evner, en følg-regulativerne-gut.

Quotes: - "Hey, I need that report yesterday, okay?"
- "10 bucks says that the 'Skins will kick the Dolphins by 15 next sunday - deal?"
- "Hmm, you look like something is bugging you... 'wanna talk about it?"

Daniel, eller Dan som du foretrækker at blive kaldt, kommer fra et solidt mellemklasse-miljø i Craighton, Ohio. Til din fars og mors store fortrydelse sprang du fra 3. år på jura studiet på Pennsylvania State University, og meldte dig til FBI, da du ikke kunne lide tanken om at skulle leve af ægteskabssager og civile søgsmål. Det var et kraftigt chok at blive sendt til Chicago's midtby slum på din første opgave, og siden da har du været meget tændt på "at få ryddet op på gaderne". Din kampagne mod bandekriminaliteten var så succesfuld, at du blev sendt tilbage til "FBI National Academy" i Quantico, Virginia, for at undervise. Snart blev du dog headhunted til Washington Field Office, for at lede en task force, der har til opgave, at bekæmpe bande-relateret kriminalitet i hele Washington området. Du elsker at "få jord under neglene" - og er faktisk lidt bekymret for at skulle ende med at køre et skrivebord engang. Du er kendt som vennernes ven, altid klar til at sludre eller lytte, kort sagt en meget karismatisk og afholdt leder. Men samtidig er du også meget resultat-orienteret; og til tider en kende kort for hovedet. Foruden arbejdet, og din kone, Doreen (der p.t. er gravid i 5. måned), har du én lidenskab: Amerikansk Fodbold, og (naturligvis) især Washington Redskins. Onde tunger blandt hans venner påstår, at det grænser til fanatisme.

Du kender de andre spillere tilbage fra deres grundtræning på FBI akademiet i Quantico, Virginia. Du var instruktør for de andre i et kursus om bandekriminalitet, og I sås også ved siden af. Derfor var det naturligt, at du valgte at tage Frank, Robin, Mike, John, og Amy som gruppe på deres første opgave. På papiret var det en simpel opgave; I skulle bare passe på en sort journalist, Denise Parker, der ville skrive en opgave om Ku Klux Klan i Louisiana. Men 'klanen' havde ikke tænkt sig at nogen, og slet ikke en *nigger*, skulle skrive noget om dem, så de forsøgte af al magt at få hende stoppet. Så det, der skulle have været en forholdsvis simpel opgave, blev pludselig noget mere spændende, men I klarede det fint, og blev endda meget gode venner undervejs. Siden er I desværre blevet spredt over hele østkysten, og det er faktisk noget tid siden I sidst har set hinanden allesammen.

De andre:

Frank: Han er måske lige selvglad nok, men han er ekstremt dygtig til hans job! -En god mand at have med sig
Mike: Den eneste du kender, der har så meget check på Jura! -Han trænger vist til at komme 'i marken', før han sumper helt sammen, nede i 'paragraf-junglen'
Amy: Hun er god at have med sig i en voldelig situation, men den store efterforsker er hun ikke!
John: Computer-gen af 1. Klasse -men hvorfor kan han ikke finde ud af at klæde sig ordentligt?
Robin: Du fatter ikke meget af det der psykologi mumbo-jumbo, men Robin er en bundsolid agent, som du ville betro enhver opgave.

Personligt udstyr:

Personligt FBI ID-kort (med billede)
1 stk. S&W model 1076 tjenestepistol 10mm, 9 skud, med skulder- eller bælte hylster.
1 stk. mobiltelefon, standard kommerciel type (Nokia Delta).
Notesbog, kuglepenne, mv.
Et kredit kort, til at dække officielle udgifter.
Et par solbriller... (det er sgu' sommer)

Civil Rights:

*'You have the right to remain silent.
Should you give up this right, anything you say can,
and will be used against you in a court of law.*

*You have the right to an attorney. If you cannot
afford one, one will be appointed to you.*

Do you understand these rights?'

Her torsdag eftermiddag sidder Frank og dig på kontoret, og prøver på at arbejde i varmen. Det er som om hele byen er blevet komplet sindssyg, der sker dobbelt så mange forbrydelser som normalt- og varmen har sikkert en del af skylden. Det værste er dog at Redskin's græsbane er visnet totalt... -og så er der heller ikke flere kolde cola'er.

Din telefon ringer!

Special Agent (FBI)**Robin Katherine Hayes****Kort beskrivelse:**

25 år, 176 cm, 68 kg, Kvindelig Kaukasier, rødbrunt hår, en antydning af fregner, dybblå øjne, venligt ansigt, Kalder folk ved deres fulde fornavn.

Quotes: -"Sure I'll fix that, not to worry.."

-"...erm, excuse me Sir; FBI, Special Agent Hayes, may I have a moment of your time?"

-"I just love all you guys!" (mumlet til hende selv)

-"Okay, here it is: the plane won't be ready for three hours, but it will be here, I promise, so why not release some of the women and children, as a sign of good intentions?"

Robin blev født i Madison, Wisconsin i en familie af politibetjente. Allerede fra barnsben fik du indprentet moral og retfærd, sammen med en stor portion kærlighed. Så da du blev færdig med college var det naturligt for dig, at melde dig til FBI. Efter grundtræningen fik dine interesse for psykologi dig til at melde dig til "Department for Behavioural Disorders studies" (afdelingen for Masseorderes psykologiske profiler). Her arbejder du stadig, men du har også et job 'i felten' som forhandler i krisesituationer som løst tilknyttet medlem af HRT (Hostage Rescue Team -FBI's eget SWAT-team), et job, der tiltaler dig, fordi du får chancen for at løse konflikterne, før de bliver voldelige, og jo færre der kommer til skade, jo bedre! Som arbejdskollega er Robin en drøm; imødekommende, engageret og hårdtarbejdende. Du er en lidt genert person, der ikke ligefrem springer med samlede ben ud i nye bekendtskaber; du virker ofte lidt stille, nærmest eftertænsksom og en kende indesluttet, blandt venner er du dog ét stort strålende smil. Men, stadigvæk: Du holder oftest dine mest personlige følelser for dig selv; de andre ved f.eks. ikke, at du kalder dem for 'Min reserve familie'. En kæreste? Du har faktisk overvejet tanken seriøst, men tiden mangler lissom..

I kender hinanden tilbage fra jeres grundtræning på FBI akademiet i Quantico, Virginia. Dan var instruktør for jer i et kursus om bandekriminalitet, og I sås også ved siden af. Derfor var det naturligt, at Dan valgte at tage jer, Frank, Robin, Mike, John, og Amy, som gruppe på deres første opgave. På papiret var det en simpel opgave; I skulle passe på en sort journalist, Denise Parker, der ville skrive en opgave om Ku Klux Klan i Louisiana. Men 'klanen' havde ikke tænkt sig at nogen, og slet ikke en *nigger*, skulle skrive noget om dem, så de forsøgte af al magt at få hende stoppet. Så det, der skulle have været en forholdsvis simpel opgave, blev pludselig noget mere spændende, men I klarede det fint, og blev endda meget gode venner undervejs. Siden er I desværre blevet spredt over hele østkysten, og det er faktisk noget tid siden I sidst har set hinanden allesammen.

De andre:

Daniel: Han mærker vist at tiden er ved at smutte for ham, men han er dit forbillede i FBI.

Michael: Han er vist ved at være lidt træt af det job han har. Han er ved at blive mere ekstrem, men fin nok!

John: En enormt harmonisk og glad fyr, men noget af en computer-nørd...

Frank: Ex-militær gut. Han vil gerne virke så Macho' som muligt, men han er flink nok. Han kigger efter dig

Amanda: Amanda bekymrer dig en smule, hun har vist et personligt problem med dig. Hun er vist racist..

Hun er altså *for* maskulin for en kvinde. Det går vist tilbage til hendes barndom, men Amanda nægter at snakke om det, overhovedet.

Personligt udstyr:

Personligt FBI ID-kort (med billede)

1 stk. S&W model 1076 tjenestepistol 10mm, 9 skud, med skulder- eller bælte hylster.

1 stk. mobiltelefon, standard kommerciel type (Nokia Delta).

Notesbog, kuglepenne, mv.

Et kredit kort, til at dække officielle udgifter.

Et par solbriller... (det er sgu' sommer)

Civil Rights:

'You have the right to remain silent.

Should you give up this right, anything you say can, and will be used against you in a court of law.

You have the right to an attorney. If you cannot afford one, one will be appointed to you.

Do you understand these rights?'

Lige nu er du for en sjælden gangs skyld ude i felten. Sammen med Amanda er du i gang med at forsøge at løse en gidsel krise uden for en 'Seven-Eleven' butik i Mobile, Alabama. Amanda presser på for at få lov til at skyde gidseltageren, en sort Vietnam veteran, men du er ret sikker på, at han snart vil overgive sig.

Din Mobiltelefon ringer nu, men du har ikke rigtig tid til at tage den

Special Agent (FBI) Michael Sheridan Capell



Kort beskrivelse:

28 år, 178 cm, 81 kg, Afro-amerikaner, Sort hår, brune øjne afslappet stil. Hader yderligtgående hvide (især KKK) af et godt hjerte. Er selv lidt ekstremt pro-sort

- Quotes:**
- "That's in clear violation of state charter 1983/294-07, if I'm not much mistaken..."*
 - "Damn, that felt good (holstering his pistol on the shooting range)"*
 - "Just the truth, please, Mister..."*
 - "just WHO did you call nigger, ASSHOLE?"*

Mike blev født i Sparta, Tennessee, som tredje barn af fem, men på trods af overstrømmende kærlighed fra forældrenes side havde du en svær barndom. Som så mange andre steder i syden var Sparta et sted hvor det sociale ur havde stået stille siden borgerkrigen. Hele din barndom blev du ikke kaldt andet end "boy" og "nigger", og for en stolt ung mand var det selvsagt ikke lige sagen. Efter highschool (der nær havde ruineret familien), vandt du et baseball-scholarship til University of Wyoming, hvor du valgte at læse jura. Tiden i Wyoming lærte dig at ikke alle hvide var som derhjemme, og du fik flere hvide venner. Efter endt jurastudie, meldte du dig til FBI, Dels af ideologiske grunde, dels for at kunne hævne sig over for klanen (KKK) fra din hjemby. Dit juridiske talent førte dig hurtigt til Department B256 (corporate corruption/illegal transactions - en "sort"/hemmelig afdeling). Du finder stadig jobbet utroligt udfordrende, men, oftere og oftere, finder du dig udmanøvreret af smarte civile advokater. Faktisk overvejer du seriøst at starte en quasi-legal gruppe á la Elliot Ness¹ (dit store forbillede i FBI). Du tror stadig på "systemet" - selvom du godt kan se fejlene. Der gemmer sig nok en lille spejder i Mike. Du dagdrømmer ofte om at komme "i felten", og lave noget "rigtigt detektivarbejde", en ting du desværre endnu ikke har prøvet; og du stresser da osse af på skydebanen ind imellem. Du ynder en fyraftens- øl/-drink/-ting; og baseball -big time!

I kender hinanden tilbage fra jeres grundtræning på FBI-akademiet i Quantico, Virginia. Dan var instruktør for jer i et kursus om bandekriminalitet, og I sås også ved siden af. Derfor var det naturligt, at Dan valgte at tage jer, Frank, Robin, Mike, John, og Amy, som gruppe på deres første opgave. På papiret var det en simpel opgave; I skulle passe på en sort journalist, Denise Parker, der ville skrive en opgave om Ku Klux Klan i Louisiana. Men: 'klanen' havde ikke tænkt sig at nogen, og slet ikke en *nigger*, skulle skrive noget om dem, så... det hele blev pludselig noget mere spændende, men I klarede det fint, og blev endda meget gode venner undervejs. I tiden efter havde Denise og dig en hed affære, men den løb lidt ud i sandet, og nu er det snart 4 måneder siden du sidst har hørt fra hende, og det er lidt et problem, for hun er *kvinden* i dit liv. Siden opgaven i Louisiana er du og de andre spillere desværre blevet spredt over hele østkysten, og det er faktisk noget tid siden I sidst har set hinanden allesammen.

De andre:

- Dan: Fin fyr. Har check på det. -men hvorfor kunne *du* ikke også få et job i marken?
- Frank: Ex-militær gut. Solid agent, der også har styr på det
- John: Computer-freak. Alletiders gut, er til sjov og fest!
- Robin: Hun er noget stille og følsom, men hun er utrolig dygtig til psykologi. - du kan utrolig godt lide hende!
- Amy: En rigtig Redneck af værste skuffe. Du føler dig ikke tryk ved hende, hun er lidt for Macho for en pige..

Personligt udstyr:

Personligt FBI ID-kort (med billede)

1 stk. S&W model 1076 tjenestepistol 10mm, 9 skud, med skulder- eller bælte hylster.

1 stk. mobiltelefon, standard kommerciel type (Nokia Delta).

Notesbog, kuglepenne, mv.

Et kredit kort, til at dække officielle udgifter.

Et par solbriller... (det er sgu' sommer)

Civil Rights:

*'You have the right to remain silent.
Should you give up this right, anything you say can,
and will be used against you in a court of law.*

*You have the right to an attorney. If you cannot
afford one, one will be appointed to you.*

Do you understand these rights?'

Lige nu sidder du på dit kontor i FBI-bygningen. Du er ved at lægge sidste hånd på en rapport til justitsministeriet (DoJ) om ulovligt salg af våben, foretaget af Colt Firearms til en mellemamerikansk oprørsgruppe, på trods af en gældende embargo. Du er i et temmeligt ondt humør, fordi Colt lige har klaret frisag på en teknisk detalje.

¹ Elliot Ness er ham hovedpersonen fra filmen/serien "De uovervindelige"

Special Agent (FBI)**John O'Harris****Kort beskrivelse:**

28 år, 175 cm, 88 kg, Kaukasier, kommunefarvet hår, klare blå øjne, bruger briller (er blind som en muldvarp), er ikke til action. Tager ikke FBI's Dress code Alvorligt overhovedet

Quotes: -"The talk on the net, is that..."
 -"No, man, the ballistics are all wrong, it has to come from the roof"
 -"Yes, mom.....-sheeez, don't you have any sense of humor?"
 -"Oooh shit!!!"

John kommer fra Los Angeles, og er prototypen på hvad FBI-slang kalder en "rocket scientist"; en uhyre kompetent tekniker, der mestrer brugen af det nyeste udstyr, kombineret med et stærkt instinkt for at finde sporene på gerningsstedet. Dit trip er især på computere, så du meldte dig egentlig til FBI for at "komme til at lege med alt deres dyre grej". Som en ivrig læser af kriminalromaner, elsker du udfordringen ved nye mysterier, og arbejder tit i op mod 48 timer i træk, holdt i live af kaffe, cola, og doughnuts. Du kalder dig selv for en "laboratorie muldvarp", og du indrømmer gerne, at action ikke lige er din kop kaffe; faktisk går du helst med sin tjeneste pistol afladt (og allerhelst helt uden....). Dog føler du et stærkt sammenhold med de andre spillere (især Robin) - og du vil gøre alt for at beskytte dem, men du vil ikke føle sig godt tilpas undervejs. Du er lidt af en surfer/partypalle, med hvad deraf følger af ureglementeret påklædning og akutte tømmermænd ind imellem- til Dans store fortrydelse. Ifølge dig selv ejer du en stor sans for humor.

Normalt arbejder du på et af FBI's computer support centre i Fort Monmouth, New Jersey, men er for tiden udstationeret ved FBI's hovedkvarter i Washington, for at hjælpe med en system udvidelse.

I kender hinanden tilbage fra jeres grundtræning på FBI-akademiet i Quantico, Virginia. Dan var instruktør for jer i et kursus om bandekriminalitet, og I sås også ved siden af. Derfor var det naturligt, at Dan valgte at tage jer, Frank, Robin, Mike, John, og Amy, som gruppe på deres første opgave. På papiret var det en simpel opgave; I skulle passe på en sort journalist, Denise Parker, der ville skrive en opgave om Ku Klux Klan i Louisiana. Men 'klanen' havde ikke tænkt sig at nogen, og slet ikke en *nigger*, skulle skrive noget om dem, så de forsøgte af al magt at få hende stoppet. Så det, der skulle have været en forholdsvis simpel opgave, blev pludselig noget mere spændende, men I klarede det fint, og blev endda meget gode venner undervejs. Siden er I desværre blevet spredt over hele østkysten, og det er faktisk noget tid siden I sidst har set hinanden allesammen.

De andre:

Dan: Han er lidt for gammeldags, men han har erfaringen. Hænger for meget på regulativerne.
 Frank: En rigtig Rambo-volds-action-palle. Men han ved vist hvad han laver...
 Robin: Hun er bare en *babe!*: Hjerne og 'Looks' i én handy pakke. Men, suk, hun er vist ikke til noget..
 Mike: Bad-ass negro with an attitude.. Han kender loven som du kender din mor. Sej nok!
 Amy: Hun skulle have været i jægerkorpsen- og en mand.. Er endnu mere Macho' end Frank.. *-EEK!!*

Personligt udstyr:

Personligt FBI ID-kort (med billede)
 1 stk. S&W model 1076 tjenestepistol 10mm, 9 skud, med skulder- eller bælte hylster. (*uha!*)
 1 stk. mobiltelefon, standard kommerciel type (Nokia Delta).
 En Olivetti Pentium-90 bærbar computer *-den er sej!!*
 Et kredit kort, til at dække officielle udgifter.
 Et par solbriller... (det er sgu' sommer)

Civil Rights:

*'You have the right to remain silent.
 Should you give up this right, anything you say can,
 and will be used against you in a court of law.*

*You have the right to an attorney. If you cannot
 afford one, one will be appointed to you.*

Do you understand these rights?'

Lige nu sidder du nede i computerrummet i FBI's hovedkvarter, og du har det ret fedt: Der er musik på anlægget, og airconditioningen kører for fuld blæs. Nu har du altså også 2 store PC'ere kørende (den ene på internettet), en terminal til den store Cray computer, og ellers har du gjort dig godt til rette med en 'Baywatch' plakat på væggen, kaffe, cola, og doughnuts. Derudover ligger der bunker af andet computer grej (disketter, tapedecks, løse harddiske, modemer, m.m.) rundt om i lokalet -kort sagt: Du hygger sig stort. Det eneste der mangler er Heather Locklear i en minimal bikini...(eller måske *Robin?*)

Special Agent (FBI)**Frank Gresham****Kort beskrivelse:**

29 år, 186 cm, Mandlig Kaukasier, mørkblond crewcut, går med solbriller (brune øjne), 86 kg, vil gerne virke som om alt keder ham en smule - men er faktisk en flink fyr. Født i Ligget, Montana.

Quotes: -"let me handle this, Rob..."
 -"Thrust me, the arabs are in on this..."
 -"Pistol?, oh, I just scored 327 of 400 - at 50 yards"
 -"We might need some more firepower to do this.."
 -"FREEZE!, FBI!!"



Frank trådte ind i FBI efter 3 år i U.S.Army (7th light infantry division), og du ser stadig dig selv som lidt af en "grunt"- du mumler nogle gange løs om fireteams, close air support, og den slags. I det hele taget er bang-ting lige dig (du ligger på top-5 på Washington Field Division's skydebane).

Efter grundtræningen blev du tilknyttet en CIA/FBI studies group om international terrorisme. Opholdet i Langley har desværre givet dig en lettere paranoid indstilling til tilværelsen; du er ret hurtig til at se sammensværgelser overalt (næsten), men nogle gange har du faktisk osse ret. Din største bedrift var optrævelingen af World Trade Center-bombningen, et faktum du er temmelig stolt af. Du er nu kommet tilbage til Washington Field Office, i samme afdeling som Dan- og I nyder ofte en Efter-Arbejds-Øl; ligesom Dan er Du en stor Redskins fan. Alt i alt er Frank en rimelig elskelig fyr, dog med et velvoksent ego, og selvom du hader at indrømme det, har "Mr. World" et blødt punkt overfor Robin, men hun arbejder jo nede i Mobile for tiden...

I kender hinanden tilbage fra jeres grundtræning på FBI-akademiet i Quantico, Virginia. Dan var instruktør for jer i et kursus om bandekriminalitet, og I sås også ved siden af. Derfor var det naturligt, at Dan valgte at tage jer, Frank, Robin, Mike, John, og Amy, som gruppe på deres første opgave. På papiret var det en simpel opgave; I skulle passe på en sort journalist, Denise Parker, der ville skrive en opgave om Ku Klux Klan i Louisiana. Men 'klanen' havde ikke tænkt sig at nogen, og slet ikke en *nigger*, skulle skrive noget om dem, så de forsøgte af al magt at få hende stoppet. Så det, der skulle have været en forholdsvis simpel opgave, blev pludselig noget mere spændende, men I klarede det fint, og blev endda meget gode venner undervejs. Siden er I desværre blevet spredt over hele østkysten, og det er faktisk noget tid siden I sidst har set hinanden allesammen

De andre:

Dan: The old man himself. Han har masser af erfaring, og han har lært dig en masse.
 Mike: Neger med en attitude. Han ved ALT om jura, men han har ikke den store felt erfaring..
 Robin: Hun er bare skøn... Hvis bare du vidste hvordan du skulle få sagt til hende hvordan du har det det..
 John: En rigtig whimp. Han gemmer sig bag sine computere. Han ved dog hvordan man fester
 Amy: Hun er sej, men måske *liige* Macho nok -der er ikke mange gram feminisme tilbage i hende.

Personligt udstyr:

Personligt FBI ID-kort (med billede)
 1 stk. S&W model 1076 tjenestepistol 10mm, 9 skud, med skulder- eller bælte hylster.
 1 stk. mobiltelefon, standard kommerciel type (Nokia Delta).
 Notesbog, kuglepenne, mv.
 Et kredit kort, til at dække officielle udgifter.
 Et par solbriller... (det er sgu' sommer)

Civil Rights:

*'You have the right to remain silent.
 Should you give up this right, anything you say can,
 and will be used against you in a court of law.*

*You have the right to an attorney. If you cannot
 afford one, one will be appointed to you.*

Do you understand these rights?'

Her torsdag eftermiddag sidder du på Dans kontor, og prøver på at arbejde i varmen. Det er som om hele byen er blevet komplet sindssyg, der sker dobbelt så mange forbrydelser som normalt - og varmen har sikkert en del af skylden. Det værste er dog at Redskin's græsbane er visnet totalt... -og så er Dans køleskab løbet tør for kolde colaer.

Dans telefon begynder at kime som én i helvede!

Special Agent, Hostage Rescue Team -HRT (FBI)

Amanda Grant Mitchell (også kendt som "Buns")

Kort beskrivelse:

27 år, 174 cm, kaukasier, medium længde kastaniebrunt hår (knyttet i en knold i nakken), grønne øjne, Afmålt over for folk hun ikke kender. Siger sin mening ligeud. Texansk accent. Føler sig bedst tilpas i hendes kampuniform



Quotes: -"..if you do that, you might live on for a few milliseconds, but I seriously doubt it..."

-"..Drop that, honey bunch, unless you want instant aircondition- got that?"

-"Yo I, Frank, You wanna catch a brew, huh?"

-"Clint Eastwood?, he's such a whimp!"

Amy kommer, på godt og ondt, fra Midville nær Pasadena, Texas, hvor hendes far var landbetjent. Allerede som 11 årig lærte du at skyde af din far, der, som en inkarneret Redneck, mente at det var essentielt, at du kunne forsvare sig selv 'against all them niggers' Du er ret 'drenget' i opførsel, hvilket til dels skyldes at dine forældre altid ønskede sig en dreng, hvilket de ikke gjorde nogen hemmelighed af. Men ved Bureauet fandt du ud af at der var nogen der kunne bruge dine specielle evner, og accepterede dig som person. Efter endt grunduddannelse blev du snart optaget i det prestigefyldte Hostage-Rescue-Team (FBI's eget SWAT-team) på Andrews AFB, hvor du til daglig fungerer som Assistant Team Leader. Du er meget professionelt indstillet til dit arbejde, og fast besluttet på at gøre det ligeså godt som nogen mand- mindst! Du ynder også at pleje dit "Macho" -image ved at gå med mirrorshades. Du virker lidt kold og kynisk overfor folk, du ikke kender godt, og du kan ikke sige sig fri for at være racistisk indstillet. Men, på den anden side, er du altid meget positiv over for vennerne, og mon ikke du også har en mere feminin side skjult et eller andet sted; i den senere tid er du begyndt at tænke en del på Frank Gresham.

I kender hinanden tilbage fra jeres grundtræning på FBI-akademiet i Quantico, Virginia. Dan var instruktør for jer i et kursus om bandekriminalitet, og I sås også ved siden af. Derfor var det naturligt, at Dan valgte at tage jer, Frank, Robin, Mike, John, og Amy, som gruppe på deres første opgave. På papiret var det en simpel opgave; I skulle passe på en sort journalist, Denise Parker, der ville skrive en opgave om Ku Klux Klan i Louisiana. Men 'klanen' havde ikke tænkt sig at nogen, og slet ikke en *nigger*, skulle skrive noget om dem, så de forsøgte af al magt at få hende stoppet. Så det, der skulle have været en forholdsvis simpel opgave, blev pludselig noget mere spændende, men I klarede det fint, og blev endda meget gode venner undervejs. Siden er I desværre blevet spredt over hele østkysten, og det er faktisk noget tid siden I sidst har set hinanden allesammen.

De andre:

Frank Den eneste rigtige mand du har set længe, han er *bare* skøn. Han er den eneste du kunne tænke dig *noget* med

Dan: Chefen. Han har check på systemet. Men han hænger for meget i reglerne..

John: Whimp, *total* computer nørd. Men der er ikke det han ikke kan få en computer til at gøre for ham.

Robin Total pacifist. Hvorfor kan hun ikke se at Frank er ved at drukne i savl hver gang han ser hende?

Mike: Han er *neger*.... (okay, han er fin nok- for en *neger* at være, altså...)

Personligt udstyr:

Personligt FBI ID-kort (med billede)
1 stk. S&W model 1076 tjenestepistol 10mm, 9 skud, med skulder- eller bælte hylster.
1 stk. mobiltelefon, standard kommerciel type (Nokia Delta).
Notesbog, kuglepenne, mv.
Et kredit kort, til at dække officielle udgifter
Et par solbriller med spejlglas.

Civil Rights:

*'You have the right to remain silent.
Should you give up this right, anything you say can,
and will be used against you in a court of law.*

*You have the right to an attorney. If you cannot
afford one, one will be appointed to you.*

Do you understand these rights?'

Lige nu er du ude i felten -Sammen med *Robin!* Du er i gang med at klare en gidselkrise uden for en 'Seven-Eleven' butik i Mobile, Alabama. Robin er midt i at forhandle med gidseltageren, en *sort* Vietnam veteran, og en af dine folk har lige fortalt dig, at skarpskytterne er klar til at 'tage manden ned', hvis det bliver nødvendigt. Din mobiltelefon begynder at ringe!



Special Agent (ASAC)
Dan Harridson

Assistant Special Agent in Charge
Gang-related crimes task force,
FBI, Metropolitan Field Division

"Fidelity, Bravery, Integrity"



Special Agent
Michael Sheridan Capell

Corporate Law Expert
Dept B256 (corporate corruption),
FBI, Metropolitan Field Division

"Fidelity, Bravery, Integrity"



Special Agent
John O'Harris

Computer Technician
FBI Computer Support Center,
Fort Monmouth, New Jersey

"Fidelity, Bravery, Integrity"





Special Agent
Frank Gresham

Detective
Gang-related crimes task force,
FBI, Metropolitan Field Division

"Fidelity, Bravery, Integrity"



Special Agent
Amanda Grant Mitchell

Assistant Team Leader
Hostage Rescue Team (HRT),
Andrews AFB, Virginia

"Fidelity, Bravery, Integrity"



Special Agent
Robin Katherine Hayes

Researcher / Negotiator
Department for Behavioural Disorders Studies,
FBI, Mobile, Alabama

"Fidelity, Bravery, Integrity"

